

Skärgårdsstiftelsen tillhanda.

Hej!

Med anledning av den senaste tidens diskussion kring Stiftelsens kommande omorganisation känner jag mig härvid manad att skriva några rader.

Det är med viss förfäran som jag läser om den förvaltningsmodell som Stiftelsen nu tänker sig. Det som kanske känns mest tråkigt är väl att det ger en dålig smak av centralisering i en organisation som i alla tider haft arbetet ute på öarna i fokus.

Jag har själv starka rötter i skärgården och känner ett flertal av stiftelsens både äldre och nuvarande tillsynsmän och naturvårdare. Som yngre sommarjobbade jag i Stiftelsen och närde på den tiden en dröm om att bli tillsynsman, ett yrke som jag nog inte är ensam om att haft stor respekt för.

Den kommande omorganisationen kan jag inte se som något annat än en ren misstroendeförklaring mot denna stolta yrkeskår. Att omdefiniera yrket till "drifttekniker" låter i mina öron som ett rent hån.

Att det dessutom endast berör fältarbetet känns också lite olustigt, det innebär med andra ord att ledningen själva anser att deras arbete fungerar toppen som det är och att det är helt relevant att det ständigt växande kansliet fortsatt ska sitta i lokaler i ett av Stockholms mest attraktiva lägen.

Förutom att jag oroas av omorganisationen som den nu beskrivs så anser jag att Stiftelsen de senaste åren kommit att hamna längre och längre bort från den Stiftelse som jag växte upp bredvid och beundrade. Insatserna ute på öarna och jordbruken har genom åren varit enastående och vi är många som tacksamt sett detta arbete som läggs på att bevara vår unika skärgård.

Nu känns det dock som huvudfokus ligger på att hålla politikerna i regionen nöjda och att locka ut så mycket människor i skärgården som möjligt, och det är väl roligt att skärgården görs tillgänglig men att aktivt locka ut folk var väl inte Stiftelsens syfte från början?

Stångmärket som förr var en mycket trevlig och nyttig tidskrift med bra reportage från livet och arbetet ute på öarna har numera nästan formen av en turistbroschyr med oändliga förslag till människor om vad man kan göra i skärgården alla möjliga tider på året, vad jag förstår helt utan en tanke på hur dylika aktiviteter kan störa djurliv och annat.

Att en organisation över tid kan behöva förändras och omorganiseras har jag full förståelse för men snälla, tänk igenom och arbeta om förslaget på omorganisation annars riskerar ni att helt tappa förtroendet bland skärgårdsbor och andra som vistas mycket bland öarna. Och har ni inget fotfäste ute bland "skärgårdsmänniskorna" vad är ni då? En ren lobbyorganisation?

Som avslutning måste jag tyvärr be om att få utträda som Skärgårdsvän/ medlem då jag inte kan stötta den väg som Skärgårdsstiftelsens ledning valt. Visar det sig att man kommer till rätta med sitt roderhaveri ser jag med tillförsikt fram mot att i framtiden åter stödja ert arbete.

Mvh

Erik Kihlskog (fd. Thureborg)

Haninge/ Gällnönäs